

Dominicusgemeente, 26-7-2020, voorganger Manuela Kalsky

**Voorbeden:**

***Eeuwige, bron van ons bestaan,***

Wij danken u voor het leven,  
voor de natuur in al haar schoonheid,  
voor de warmte en liefde die wij mogen ontvangen  
van mensen om ons heen.

wij bidden U,  
voor allen die in onvrijheid moeten leven,  
die worden gediscrimineerd  
vanwege huidskleur, gender of etniciteit.  
Wees hen nabij en sterk hen met uw geest van liefde.

Wij bidden U:

**Koor: Ubi caritas**

***Barmhartige God,***

In deze pride week bidden wij in het bijzonder voor alle LHBTTQ'ers.  
Bescherm hen, zodat zij in vrijheid en zonder angst hun liefde kunnen  
vieren,  
geef hen de moed zichzelf te zijn,  
en de kracht om te volharden in hun strijd tegen discriminatie.

Laat homofobe machthebbers tot het inzicht komen  
dat liefde tussen mensen nooit een misdaad kan zijn.

En sterk óns allen in de overtuiging dat de strijd van lesbiennes,  
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en queers ook de onze is,  
wij allen geschapen als uw evenbeeld.

Wij bidden u:

**Koor: Ubi caritas**

***God van liefde en compassie***

Ontferm u over de mensen die ziek zijn, die besmet zijn met het Covid 19 virus en vrezen om hun leven,

Wees hen en hun geliefden nabij in deze moeilijke tijd.

Wij noemen hier de naam van Frits die sinds eind mei ziek is en in de afgelopen week een slechte uitslag kreeg van de verrichtte onderzoeken, schenk hem, zijn vrouw, zijn familie en vrienden de hoop op genezing en troost hen in de uren van wanhoop en verdriet.

Ontferm u over ons allen en laat ons niet alleen in onze angst voor nieuwe besmettingen,

geef wetenschappers het inzicht om het vaccin te vinden om de wereld te verlossen van het kwaad, dat wij Covid 19 noemen.

Wij bidden voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn, velen van hen opgevangen in vluchtelingenkampen onder barre omstandigheden.

Laat hen en de meest kwetsbaren onder ons, de thuislozen en mensen zonder papieren, niet alleen, en help óns hen niet te vergeten in onze zorg om onszelf.

### **Eeuwige, levende God**

We bidden u om compassie voor elkaar, ook als we ergens niet meteen de zin van inzien, om wijsheid om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

We vragen dit in het bijzonder voor allen die verantwoordelijkheid dragen in ons eigen land en daarbuiten.

Laat de wereldleiders niet vergeten dat we alleen in verbondenheid met elkaar deze wereldwijde crisis het hoofd kunnen bieden,

help hen het goede te doen en hun sterkte in kwetsbaarheid te zoeken.

.....

***In stilte leggen wij aan u voor wat ons hart beweegt:***

.....

Schenk ons het vertrouwen, dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegenspoed en wij geborgen zijn in uw licht.

Moge het zo zijn!

---

*En laten we dan nu opstaan voor de zegen*

## **Zegen**

Moge de liefde ons zegenen en beschermen,

moge zij haar wijsheid aan ons schenken en ons genadig zijn,

moge de barmhartige God ons vrede schenken, vrede met onszelf en iedereen.